

Porträttet: Ingemar Johansson

Ved Lennart Thorin

Bland mineralsamlare i Skandinavien finns det väl ingen som är mera välkänd än "Mr Kopparberg", Ingemar Johansson. Vi skall här försöka teckna ett porträtt av denne, en av amatördeologins förgrundsfigurer.

Han föddes för 65 år sedan (1934) i Ramsberg, i hjärtat av Bergslagen. En annan "kändis" från Ramsberg var den beryktade stortjuven "Lasse-Maja", vars minne förevigats med en sten med inskriften:

"I Ramsberg hans vagga
i Arboga hans grav
i rättsprotokollet hans minne".

Nåväl, det var inte om Lasse-Maja vi skulle berätta, utan om Ingemar Johansson .Han började sin skolgång i Kloten men när sedan föräldrarna flyttade till Sandby mellan Motala och Vadstena, fick han fortsätta sin skolgång där. Vistelsen i Sandby blev inte särskilt långvarig Efter någon tid flyttade föräldrarna tillbaka till Kloten där Ingemar fick avsluta sin skolgång.

Dom närmaste åren efter skolavslutningen arbetade han inom olika yrken och på skilda arbetsplatser i Östergötland. Sin värnplikt fullgjorde han vid trängen i Skövde och efter avslutad tjänstgöring flyttade han till Skinnskatteberg. Här fick han arbete på masonitfabriken och blev kvar i sju år. Efter ett ettårigt gästspel i Söderköping, där han utbildade sig till plåtslagare, gick flyttlasset 1965 till Kopparberg, en plats som han sedan dess varit trogen. Som plåtslagare började han på Berglövs Verkstäder ett företag som dock snart gick i konkurs.

Verksamheten fortsatte dock under annat firmanamn och under sitt arbete i företaget

fick han uppleva att firman ytterligare fyra gånger gick i konkurs .Som "plåts" fungerade Ingemar i många år som klubbordförande i den lokala metallklubben. I 23 år satt han även som sekreterare i avdelningsstyrelsen i Ludvika. Som ärrad fackföreningskämpe var det därför inte så underligt att han senare även blev ordförande i BGS.

En vacker sommardag 1968 besökte han med hustrun Birgitta och barnen (han hade gift sig 1957) Salbosjön för att bada. När han strövade runt invid sjön fann han en sten som såg annorlunda ut. Så småningom fick han klart för sig att det var en bit kopparkis han hade hittat. Nu väcktes hans intresse för mineral och när källarmästaren vid Laxbrogården, Kjell Blumenthal, (son till den rikskända Delsbostintan) arrangerade en kurs i mineralkännedom anmälde han sig till



denna. Som kursledare fungerade Hans Svensson och kursen gick i tio omgångar. Ingemar gick sedan en lika lång fortsättningskurs med samme kursledare. 1969 flyttade Svensson till Brasilien och nu blev det istället Ingemar som fick leda kurserna. Som gammal fackföreningskämpe var han van som kursledare och det hann bli ett otal kurser i mineralkännedom under åren 1969-1985.

Ungefär samtidigt som kurserna i mineralkännedom började, startade även Bergslagens Geologiska Sällskap (BGS) sin verksamhet. Ingemar blev ganska snart medlem i sällskapet och det dröjde inte länge förrän han blev vald till vice ordförande och redan 1972 blev han ordförande i sällskapet, en funktion som han fortfarande upprätthåller. 1976 tog han initiativet till den första mineralmässan i Sverige (F.ö. den första i Skandinavien)

Den första mässan liksom de närmaste årens hölls på Gillersklack och samlade ett 40-tal utställare och en publik på omkring 1500 personer. Det är också den enda mässa som har haft besök från TV som sände ett par minuter från mässan i sin nyhetsrapportering. Efterhand har mässan svällt och numera har man varje år omkring 160 bord och totalt har tolv olika länder varit representerade med utställare

Själv är Ingemar systematiker och som



sådan mycket framgångsrik. Totalt omfattar hans samling i dagsläget omkring 3000 olika mineral, en synnerligen aktningvärd samling, Framförallt när man vet hur svårt det är att bara komma upp till en tiondel av denna summa. Bland de mest unika mineralen i sin samling räknar han en stuff med **Jinshajiangit** från Norra Kärr. Av detta mineral har man bara funnit ett fåtal stuffer i Sverige. Minerallet är även unikt i världen och

NYHET!

STEINHUSET I STRYN

- fine smykker i norsk og utenlandsk stein
- spesiell: eklogitt fra Sogn og Fjordane
- norske mineraler
- gaver i stein

STRYN SENTRUM - 50 M TIL HØYRE AV TURISTKONTORET

ÅPEN CA. 1. JUNI TIL 15. SEPTEMBER



Oddestemmen
Steinsliperi
tlf. 37930161

förutom i Norra Kärr har man bara hittat det på typlokalen i Kina. Av svenska mineral, vilka i dagsläget uppgår till närmare 900, har han själv omkring 500. Att märka är att många av dessa är mikroskopiska och ibland bara gått att fastställa genom olika förfinade vetenskapliga metoder.

Under 1980-talet upplevde han några bekymmersamma år. Det började med att han fick en hjärtinfarkt 1982. 1985 fick han en andra infarkt och samma år avled hans hustru. På grund av sina hjärtbesvär blev han detta år sjukpensionär. 1987 genomgick han en lyckad bypassoperation och har efter denna kunna leva ett normalt liv.

Att som ordförande i BGS och mässgeneral leva normalt innebär givetvis mängder av arbete. Enbart arrangerandet av mineralmässan innebär arbete under större delen av året. Det gäller att sätta upp bord, att fördela bordsplatser, att ordna med toaletter och dricksvatten, se till att gräsmattorna blir slagna mm,mm.

Till skillnad mot många andra mineralsällskap är BGS i den lyckliga belägenheten att ha en egen lokal. Historien bakom denna är följande. Under 1994 hade man blivit uppsagda från sin tidigare lokal. Under sökandet efter någon annan lämplig samlingsplats fick Ingemar ögonen på den f.d. gruvstugan i Kopparberg. Stugan hade då stått tom i många år och var ganska förfallen. Det visade sig att den ägdes av kommunen varför kontakt togs med de ansvariga. Efter ett förhandslöfte om att få disponera stugan satte man igång med en ordentlig upprustning.

Kommunen ställde sig välvillig till projektet och bidrog med ALU-arbete vid upprustningen. Totalt lades det ner omkring 7000 timmars arbete och föreningen har under åren satsat närmare 130.000 kronor på lokalen. Det slutade med att kommunen skänkte stugan till BGS och endast tar ut ett markarrende på 600 kr om året. I dagsläget kan man således ståta med en egen stuga på c:a 85 kvm och med lika stora källarutrymmen.

Vid en folkhögskolekures 1986 träffades Ingemar och Gudrun Flensburg och tydligen sa det "klick" ganska omgående. I varje fall är de sambos sedan dess och Gudrun har blivit ett ovärderligt stöd för Ingemar. Förutom intresset för mineral, där hon snabbt blev en lärorik elev till Ingemar, delar hon även hans intressen för hem och trädgård. På grund av sitt engagemang i mässan och i BGS och genom knytningen till Ingemar har även Gudrun blivit en "kändis" bland oss amatörgeologer.

Nu får vi bara hoppas att mineralmässan får fortsätta vid Brusala loge för en trevligare och mer idealisk plats för en mässta torde man få leta länge efter. Som trogen mässbesökare sedan ett tjugotal år tillbaka vill jag avslutningsvis rikta ett tack till Ingemar och alla hans medhjälpare i BGS för god organisation och väl genomförda mässor under årens lopp. Jag tror att dom flesta utställare och besökare instämmer i detta.

Ja, detta var ett litet försök att presentera Sveriges mest kände amatörgeolog.

Vi önskar Gudrun, Ingemar och BGS lycka till i fortsättningen.

Slutt å famle i blinde

BERGVERKSNYTT

HOLDER DEG ORIENTERT OM VIRKSOMHETEN I NORSKE FJELL
9 UTGIVELSER I ÅRET — PRIS KR. 150,-
ADR. BERGVERKSNYTT, POSTBOKS 1438 LEANGEN, N-7002 TRONDHEIM
TLF. OG FAX. 73 52 38 21